



ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κοινή Έκκληση για Έμβολιασμό

Αγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές,

ἡ Χριστιανοσύνη ἐτοιμάζεται νὰ γιορτάσει τὴ γέννηση τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ μᾶς ὑπενθυμίζει ἡ Σαρακοστή τῶν Χριστουγέννων, ποὺ σύντομα ξεκινᾷ, καὶ γι' αὐτὸ μᾶς προετοιμάζει πνευματικά. Εἶναι μιὰ περίοδος χαρούμενης προσμονῆς ποὺ βιώνεται πολὺ ἔντονα στὴν Ἐκκλησία τόσο στὴ λατρευτικὴ ὅσο καὶ στὴν ἐν γένει ἐνοριακὴ ζωὴ της μέσα ἀπὸ τὶς ἑορτὲς ἀρκετῶν ἁγίων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, ὅπως τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης, τῆς ἁγίας Βαρβάρας, τοῦ ἁγίου Σάββα ἢ τοῦ ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας. Θυμόμαστε ἐκείνους τοὺς ἄνδρες καὶ ἐκείνες τὶς γυναῖκες ποὺ ἔδωσαν τὴ ζωὴ τους γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπό τους δίνοντας ἔτσι μαρτυρία τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης τους.

Αὐτὲς τὶς μέρες, ὅμως, οἱ ἄνθρωποι δὲν συγκεντρώνονται μόνο στὴν Ἐκκλησία. Ἡ κοινωνικὴ ζωὴ στὸ σύνολό της, εἰδικὰ ἐδῶ στὴ Γερμανία, ἐπίσης παροτρύνει τοὺς ἀνθρώπους νὰ συγχρωτίζονται αὐτὴ τὴν ἐποχὴ μὲ τὶς μακρὲς νύχτες.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ καθημερινὴ αὐξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀνθρώπων ποὺ μολύνονται ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ μᾶς ἐμποδίζει αὐτὴ τὴ στιγμή νὰ ἀπολαύσουμε τὴν ἐλευθερία γιὰ τὴν ὁποία δημιουργηθήκαμε: νὰ γίνουμε πράγματι μιὰ κοινωνία.

Δέν θέλουμε νά ξαναζήσουμε φέτος αὐτό πού ζήσαμε τόν προηγούμενο χειμώνα. Για νά γίνει, ὅμως, αὐτό, θά πρέπει νά λάβουμε ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα κατὰ τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ ιοῦ καὶ νά ἐμβολιαστοῦμε. Αὐτός ὁ ἴος δέν θά ἐξαφανιστεῖ ἀπὸ μόνος του. Πρέπει νά τόν ἀντιμετωπίσουμε ἐνεργά μὲ ὅλα τὰ μέσα πού ἔχουμε στὴ διάθεσή μας – καὶ ὁ ἐμβολιασμός αὐτῆ τῆ στιγμῆ φαίνεται νά εἶναι τὸ καλύτερο ἀπὸ αὐτά.

Ἔχοντας πλήρη ἐπίγνωση τῆς εὐθύνης μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ γιὰ τοὺς πιστοὺς πού μᾶς ἐμπιστεύτηκε, σᾶς καλοῦμε καὶ σᾶς παρακαλοῦμε νά ἐμβολιαστεῖτε. Ἡ ἐπείγουσα ἔκκλησή μας σίγουρα δέν ἀπευθύνεται μόνο στοὺς Ὁρθόδοξους Χριστιανούς, ἀλλὰ σὲ ὅλους, καθὼς ὁ κορωνοϊός δέν κάνει διάκριση μεταξὺ τῶν ἐθνικοτήτων ἢ τῶν θρησκευτῶν. Ὁ ἐμβολιασμός δέν προστατεύει μόνο τὸν ἑαυτό μας, ἀλλὰ εἶναι καὶ μιὰ πράξη φιλανθρωπίας πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας. Καὶ εἶναι καθῆκον μας νά δείξουμε ἐνεργά αὐτὴ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸ συνάνθρωπο, πιστοὶ στὴν ἐντολή τοῦ Κυρίου μας, πού σύντομα θά γεννηθεῖ: «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Μκ 12:31).

Νυρεμβέργη, 11/11/2021

Ἑλληνορθόδοξη Μητρόπολη Γερμανίας, Ἐξαρχία Κεντρῶας Εὐρώπης
Μητροπολίτης Γερμανίας Αὐγουστίνος, Ἐξαρχος Κεντρῶας Εὐρώπης
Ἐπίσκοπος Ἀρίστης Βασίλειος
Ἐπίσκοπος Λεύκης Εὐμένιος
Ἐπίσκοπος Ἀριανζοῦ Βαρθολομαῖος
Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως Ἐμμανουήλ
Ἐπίσκοπος Ἀργυρουπόλεως Ἀμβρόσιος

Μητρόπολη Γερμανίας καὶ Μεσευρώπης τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας
Μητροπολίτης Γερμανίας καὶ Μεσευρώπης Ἰσαάκ

Σερβικὴ Ὁρθόδοξη Ἐπισκοπὴ Ντύσσελντορφ καὶ Γερμανίας
Ἐπίσκοπος Ντύσσελντορφ καὶ Γερμανίας Γρηγόριος
Ἐπίσκοπος Hum Ἰωάννης

Ρουμανικὴ Ὁρθόδοξη Μητρόπολη Γερμανίας, Κεντρικῆς καὶ Βορείου Εὐρώπης
Μητροπολίτης Γερμανίας, Κεντρικῆς καὶ Βορείου Εὐρώπης Σεραφεῖμ
Ἐπίσκοπος Μπρασόβου Σοφιανός